

Waterkasteeltocht Beselare

- **Wanneer:** 18/02/2018: 7:30 - 15:00
- **Waar:** O.C. De Leege Platse
- **Afstanden:** 6km - 12km - 18km - 24km
- **Verslag:** [Waterkasteeltocht](#)
- **Eindklassement:** [Waterkasteeltocht Beselare](#)
- **Foto's:** [Google Foto's](#)

Voor onze tweede wandeling van het nieuwe seizoen 2018, vertrekken wij uit de gemeente Beselare. Beter bekend als de heksengemeente en tevens deelgemeente van Groot Zonnebeke, is de gemeente uiteraard over het gehele land bekend voor zijn Heksenstoet. Maar deze Heksenstoet is in feite het hoogtepunt van een 14-daagse (ergens eind juli) waar de heks in het “brand”-punt staat. Oei dat zullen de heksen niet graag horen!

Van 14 dagen vooraf toveren de inwoners van de Beselare rond of op hun huizen ludieke heksentaferelen tevoorschijn. Er is ook een doorlopende fotozoektocht, een vertelwandeling met griezelige heksenverhalen, een heksenbraderie, en na de Heksenstoet worden de festiviteiten afgesloten met een knallend vuurwerk. Aan de oorsprong van de Heksenfeesten ligt Edward Vermeulen, die later bekend werd als



volksschrijver Warden Oom. Hij luisterde naar de legendes over spoken en heksen en verwerkte die dan in zijn boeken, zoals “Het Betoverd Hof”. In zijn boeken komen de verhalen van de Vliegende Geit en Babbe van d’Eijer Panders ruim aan bod. En zo is Beselare de Toveressenparochie

geworden waar sedert eind de jaren '50 de Heksenstoet door de straten trekt en bijna aan zijn 46ste editie toe is. En dan zijn ze er allemaal: Sefa Bubbels, Meele Crotte, Calle Bletters, Leeme Caduul, Fyfe Kwik samen met meer dan 1100 figuranten. Maar op 18/02 houden wij het bij wandelen. En wij starten vanuit het zeer recente O.C. De Leege Platse, die dan hopelijk niet zo leeg blijft als de naam

doet vermoeden. Ons team van parcoursmeesters schotelt een programma voor van 5 afstanden variërend tussen de 4 en de 26 km.

De **4 km**, geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens maakt een lus rond de gemeente. En wie zich dan nog in vorm voelt kan er nog een lusje bijdoen van 3 km (**totaal 7 km** dus) dat ons leidt langs de kruidentuin en door het parkje naar de Molenhoek en het Neerhof, om dan zo terugkeert naar de startplaats.



De **12 km** wandelt een stukje mee met de 7 km maar wandelt dan via verschillende stukken onverhard langs en door de achterkant van het Polygonebos en wijk het Boudewijnpark, om een halte te nemen in de kleine zaal van het Zonnerad, namelijk zaal Iweins. Na de rust in zaal

Iweins trekken we via het Polygonebos naar het nieuw aangelegde Vredesbos. Via de Oude Kortrijkstraat gaat het richting de Reutel van waaruit we via onverharde wegen weer het centrum opzoeken via de Sportlaan.

De **17 km** nemen in het begin een stuk over van de overige afstanden, maar na de rust in Iweinsgoed trekken zij meer richting Ieper om daar te rusten bij Plameco in de Meenseweg. En uiteindelijk komen we na deze rust aan het Waterkasteel voorbij in de Wulvestraat. Een opvallend gebouw waar ik vroeger nooit de ware functie heb gekend. Dankzij mijn collega Etienne Vermeulen heb ik hier uiteindelijk wat



meer informatie over verworven. In 1953 werd hier door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een waterreservoir gebouwd. Die bestond uit een basisbebouwing met 2

breedhuizen (villa's) van één à 2 bouwlagen. Deze 2 villa's werden verbonden door een soort galerij en werd daarom door de omwonenden het Waterkasteel genoemd. Dit waterreservoir zorgde voor water voor de gemeenten Zonnebeke, Reningelst, Zillebeke, villa's met Dikkebus, Voormezele, Hollebeke en Westrozebeke. In 2013 werd een 11 km lange verbinding tussen Geluveld en



Menen vernieuwd. Daarbij werd heel minutieus te werk gegaan daar men dwars door oorlogsgebied diende te graven. De werken stonden onder controle van een explosievendeskundige. Uiteindelijk geen overdreven maatregel daar niet minder dan 300 projectielen dienden verwijderd te worden. En het

was ook niet te verwonderen dat hier ook heel wat stoffelijke resten van gesneuvelde soldaten werden opgegraven. Uiteindelijk verliep alles zonder incidenten. Wij wandelen daarna verder naar de Nonnenbossen en vervoegen de 12 km terug naar de startplaats. De **26 km** uiteindelijk krijgen na de stop bij Plameco een lus voorgeschoteld die hen langs het Canadian Hill 62 Museum en de Memorial 62 leidt en achteraf de Gasthuisbossen induikt met een passage aan het domein Godschalk.

Na een tweede halte aan de Meenseweg keert men stilaan terug naar het centrum via de Nonnenbossen, het Polygonebos, het Vredesbos en een heel stuk onverharde wegen.

En deze wandeling wordt afgesloten in de mooie zaal de Leege Platse, en wie weet zit daar ook niet Sefa Bubbels.....

TEKST: Luc Bossuyt

FOTO's: Rik Cleenewerck (3); Frans D'Haeyere (1; 2; 4)